

Μήνυμα Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου για τον Αγιασμό και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023

"Από Θεού Άρξασθαι"..... και ο Κύριος ας προστατεύει και ας φωτίζει τους μαθητές και τις μαθήτρίες μας, τους γονείς τους και εμάς τους εκπαιδευτικούς.

Η έναρξη της καινούριας σχολικής χρονιάς 2022-2023 σηματοδοτεί την απαρχή ενός νέου κύκλου συστηματικής και σκληρής δουλειάς για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Όλοι όσοι υπηρετούμε στο πεδίο της εκπαίδευσης οφείλουμε να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και μπροστά στους νέους στόχους που τίθενται να ετοιμαστούμε, απερίσπαστοι από τις όποιες αντίξοες συνθήκες, για να φέρουμε σε πέρας το καθήκον μας με τον πιο πρόσφορο τρόπο.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οφείλουμε να σταθούμε δυναμικά στο ύψος των περιστάσεων οι οποίες απαιτούν μία εκπαιδευτική κοινότητα δυνατή και ενωμένη, προσηλωμένη στην προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας παιδείας υψηλών στόχων και κορυφαίων επιτευγμάτων.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού της νέας σχολικής χρονιάς να βρει όλες τις σχολικές μονάδες μας έτοιμες να υποδεχτούν τους μαθητές προκειμένου να ξεκινήσει ομαλά και απρόσκοπτα το γοητευτικό ταξίδι τους στα μονοπάτια της γνώσης

Την φετινή σχολική χρονιά καλούμαστε, σε συνεργασία με τους γονείς και προς όφελος των μαθητών μας, να διαχειριστούμε και να αξιοποιήσουμε σημαντικές καινοτομίες, όπως το Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Σχολείο, με το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, τους Εκπαιδευτικούς Ομίλους μαθητών,

τους νέους θεσμούς του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα και του Ενδοσχολικού Συντονιστή, αλλά και τα Εργαστήρια Δεξιότητων, καθώς και τη συνέχεια όλων των καινοτομιών που έχουν εισαχθεί τα προηγούμενα σχολικά έτη στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο.

Το Σχολείο ως ζωντανός και μανθάνων οργανισμός απαιτεί από εμάς να τον οδηγήσουμε στην πρόοδο και την εξέλιξη, αλλά και στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στην πολύτροπη σχολική καθημερινότητα.

Εμείς, μέσα σε συνθήκες μιας πολυδιάστατης ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης, ας κάνουμε το Σχολείο μας απάνεμο λιμάνι για τους μαθητές και τις μαθήτριάς μας. Ένα Σχολείο μαθητοκεντρικό, ενεργητικό, βιωματικό, επίκαιρο και καινοτόμο. Ένα σχολείο που μεριμνά για την ασφάλεια των παιδιών, τονώνει τα κίνητρα μάθησης και προάγει τις δυνατότητές τους στο βέλτιστο δυνατό βαθμό, καλλιεργεί ολόπλευρα την προσωπικότητά τους και αναπτύσσει ισόρροπα τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική τους υπόσταση. Με διδακτικό ενθουσιασμό, συναισθηματική θέρμη και τη δικαιοσύνη της αγάπης, που λειτουργεί με όρους ισότητας, χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς, προκαταλήψεις και στερεότυπα ας ξεκινήσουμε το ταξίδι της γνώσης ελπιδοφόρα και δημιουργικά.

Με τεντωμένες τις αισθήσεις μας, ας αφουγκραστούμε τους μαθητές και τις μαθήτριάς μας, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Ας τους δώσουμε λόγο και ευκαιρίες έκφρασης, ας μη σταθούμε στη στείρα γνώση κι ας κάνουμε τα Σχολεία μας κυψέλες ανθρωπιάς, συνεργασίας και πολιτισμού, όπου κάθε δεξιότητα βελτιώνεται με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο και το κριτικό πνεύμα ανυψώνεται με εναλλακτικές δράσεις.

Ας δώσουμε έμφαση στην καλλιέργεια των αξιών της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης προς όλους. Ας εμπνεύσουμε τον σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, την αποδοχή της διαφορετικότητας, υποστήριξη των ευάλωτων παιδιών και τη φιλοζωία.

Στην κατεύθυνση αυτή, όλα τα στελέχη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου κι εγώ προσωπικά είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή να σας υποστηρίξουμε και να σας διευκολύνουμε στο έργο σας. Η κοινή μας πορεία όλα αυτά τα χρόνια έχει εμπεδώσει ανάμεσά μας μια σχέση βαθιά και ειλικρινή κι αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο εχέγγυο για την αγαστή μας νέα συνεργασία.

Καλή σχολική χρονιά με υγεία και ασφάλεια σε όλους και όλες.

**Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου
Αθανάσιος Κατσίμπελης**